

## 14. WIJ ZIJN KINDEREN GEEN SOLDATEN

*(Tekst en muziek O. D. Bohnen)*

(Alle zinnnetjes 2x zingen)

Wij zijn kind'dren geen soldaten  
wij zijn kin'dren JA!

Op deze wereld wil ik wiebelen  
Oh deze wereld een groot festijn

Waar je kan tateren waar je kan schateren  
waar je kan flateren en gelukkig zijn

't Is zo gemakkelijk 't is niet zo moeilijk  
't is zo fantastisch samen zijn

O nee nee geen bommen O nee nee kannonnen  
O ja ja ballonnen iedereen speelt mee

O ja ja veel dromen iedereen erbij  
laat de wereld stomen een mengelmoezenbrij

Somos niños no soldados  
somos niños SI!

En este mundo quiero menearme  
Ah, este mundo gran festin

Poder parlotear reir a carcajadas  
Meter la pata y ser feliz

Es muy bien fácil no es tan difícil  
Estar juntos es genial

No a las bombas no a los cañones  
Si a los globos juntos a jugar

Ah si si a los sueños todos a soñar  
Viva el mundo y su diversidad