

## 11. JOHNNY'S Vlieger

(Tekst en muziek O. D. Bohnen)

Johnny had een vlieger en hij liet hem op  
De vlieger had geluk en de wind op kop  
Maar krak boem patat Johnny ging plat  
Op de grond tussen de stenen  
En de vlieger nam de benen  
Hoepsafloep hij vloog de wereld rond  
Die vlieger raakte nooit meer de grond  
Alle mensen keken vol bewondering  
En Johnny was fier op zijn vliegenachtig ding

### Refrein:

In Engeland was hij 'Heronumber one',  
'I hero numéro un, held nummer eins  
Eroe numero uno, sankari numero yksi  
Hös egy, heroja broj jedan

En hij vloog, en hij vloog, en hij vloog de wereld rond  
En hij vloog, en hij vloog, en hij vloog de wereld rond

De vlieger vloog, vloog de wereld rond  
En iedereen die keek, keek heel verstomd  
Ze noemden het geen vlieger maar een vredestituig  
De mensen werden zachter en minder ruig  
Gooi geen bom laat een vlieger op  
Een vlieger in de wind is cool en top  
En Johnny die was heel héél fier  
Geen oorlogsgedonder maar vliegerplezier

### Refrein: